

Surinamereis voorjaar 2023

Toelichting op het voorlopige programma:

Dag 1:

Vertrek vanaf luchthaven Schiphol Amsterdam met vlucht KL713 van de KLM naar Paramaribo. Transfer naar het Guesthouse. De verwachte vluchttijd is ongeveer 9 uur. Transfer van Luchthaven naar Guesthouse plusminus 1 uur.

Dag 2

De eerste dag in Paramaribo wordt rustig gestart. Even acclimatiseren!! In de middag zal er een stadswandeling worden gemaakt, langs een aantal kenmerkende gebouwen. Te denken valt hierbij aan Fort Zeelandia, Petrus en Paulus Kathedraal, De Synagoge en natuurlijk naar de Waterkant. In de avond bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een culinaire trip, langs verschillende restaurants waar telkens een andere gerecht wordt aangeboden.

Dag 3

Deze dag nemen we de fiets en steken met een boot de Surinamerivier over naar het district Commewijne. Hier bezoeken we eerst fort Nieuw Amsterdam, om vervolgens door te fietsen naar de voormalige suikerfabriek te Mariënborg. Hierna zal er een bezoek worden gebracht aan een voormalige plantage, hiervoor steken we met een boot de Commewijnerivier over. Vervolgens terugtocht naar Paramaribo.

Avond vrij te besteden.

Dag 4

We vertrekken op tijd met ons vervoer naar het binnenland. Het eerste gedeelte zal over de weg zijn, waarbij we een aantal transmigratiedorpen zullen passeren. Wanneer we aankomen in Pokigron/Atjoni wisselen we van vervoer. We nemen de boot over de Surinamerivier naar Botopasi. Hier aangekomen zullen we ons verdelen over de slaapmogelijkheden. Er zal worden geslapen in hangmatten of op matrassen. Naar ieders eigen keuze.

Vervolgens zullen in het jungleresort de maaltijden worden geserveerd.

De gids zal met ons naar het dorp Botopasi wandelen, zodat we zelf de weg daar naar toe leren kennen en een drankje kunnen drinken .

Dag 5

Wandeling door de jungle naar het dorp Pikin Slee. Hier zal uitleg worden gegeven over de natuur en de dieren die er verblijven en op welke wijze de binnenlandbewoners gebruik maken van deze natuur.

Aangekomen in Pikin Slee zullen we een bezoek brengen aan het daar gevestigde Marron Museum.

Vervolgens varen we met de boot weer terug naar Botopasi.

Dag 6

Na het ontbijt varen we met de boot naar de Tapawatra Sula. Sula is het Surinaamse woord voor stroomversnelling. De Tapawatra Sula is één van de groteren omdat hier de rivieren de Gran Rio en de Pikin Rio samenvloeien en verder gaan als de Surinamerivier. Zwemkleding mee, want het is hier heerlijk ontspannen in de rivier.

In de middag weer met de boot terug naar Botopasi

Dag 7

Terugtocht naar Paramaribo

Dag 8

Vrij te besteden. Er zullen suggesties worden aangedragen, zodat iedereen naar eigen interesse invulling kan geven aan de dag.

Dag 9

Holi Phagwa feest in Paramaribo.

Het Hindoestaanse lentefeest dat ook wel het “festival van kleuren” wordt genoemd, is een officiële feestdag waarbij iedereen een vrije dag heeft. Het feest symboliseert tevens de overwinning van het goede op het kwade. Een fantastische gelegenheid om dit mee te maken.

Dag 10

We vertrekken met ons vervoer naar West-Suriname. We passeren diverse rivieren en rijden door de landbouwdistricten van Suriname. Tegen de grens met Brits Guyana licht de tweede stad van Suriname, Nieuw Nickerie

We gaan met de familie Karsidi naar Bigi Pan. Het is de grootste Lagune van Suriname en uniek om zijn bijzondere vogelpopulatie. We zullen op het meer blijven slapen. Dit is ook weer mogelijk in hangmatten of op matrassen. Er zijn geen aparte kamers. We zullen met boten een tocht door dit bijzondere gebied maken. Gerda Karsidi zal voor ons heerlijk koken.

Dag 11

Terugtocht naar Nickerie, waar we de nodige uitleg zullen krijgen over deze stad en de rijstteelt in dit gebied.

Vervolgens reizen we naar het dorp Groningen, waar we met een boot de Marataka-rivier opvaren. Dit is een ongerept gebied dat nog niet door massaal toerisme bedorven is. Gids is hier Eric Gummels, een gepensioneerde boeroe. Boeroe's waren de Nederlandse boeren die geprobeerd hebben in Suriname een bestaan op te bouwen.

We overnachten in een eenvoudige lodge in het oerwoud, waar we mogelijk wakker worden gehouden door schreeuwende apen.

Dag 12

Terugtocht naar Paramaribo.

Rest van de dag vrij te besteden.

Dag 13

Deze dag bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een kookworkshop die uiteraard de Surinaamse keuken als leidraad heeft.

Dag 14

Vrij te besteden.

Dag 15

Klaarmaken voor vertrek, De laatste inkopen en vervolgens naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Nederland.

Dag 16

Aankomst Amsterdam.